

# Släkten Blomberg

## Del 2

### Epilog



Yvonne Sture Kajsa Lars Chasen Laila Björn Britta Berit Jan

Kusinträff på Spikarna

1994

## Förord

Under rubriken ”Epilog” finnes det information om släkten Blomberg, som jag samlat under årens lopp från många olika källor.

1. Bilder från mitt privata arkiv, som kan vara av intresse för släkten.
2. Brev och upplysningar, som jag personligen har fått från Karin (Kajsa) Hjertman, Ivar Blomberg och Elsa Edblad.
3. Naemi Modigs släktkrönika
4. Farfars bok copi. Farmors släkt, med arkivsök som Kajsa Hjertman och Britta Karlefors bekostat.

Jag har inga ytterligare upplysningar angående syskonen Josef, Hulda och Nils än det som finnes i Släkten Blomberg, Del 1

Jag överlämnar nu min dokumentation till min bror Lars (Chasen) och ger honom fullmakt att tillfoga nya upplysningar och att korrigera eventuella sakfel.

Melhus 10 december 2008

Laila Hegbom f. Blomberg

# VÅR SLÄKT



57

son

54

Elin och Sanfred som nygifva.

Sanfred var familjen Blombergs äldste son. Han blev tidigt gift med Elin Wikström från Viskan.

Deras förstfödde son Sten och brodern Bengt fick glädjen av att uppleva sin snälla och trygga farmor, som dog 1915 endast 55 år gammal.

Syskonflocken växte med Lars, Kajsa, Torsten och Jan



Sanfred    Bengt    Maggie    Lars    Sten    Pontus

Maggie och Pontus som nygifta på besök i Viskan





Som fjärde barnet i familjen kom Kajsa till världen dec, 1919



1924 var Sten och Bengt på besök hos faster och farbror i Hudiksvall och får då möta sin lilla kusin Laila



Familjen Sanfred Blomberg i Viskan 1924-25  
Torsten född 1922 är  
minsteman på bilden

Min l-å-å-å-n-g-a kusin Sten

Laila c: a 5 år bakom till vänster





Hela familjen samlad                                      Yngsteman var bara några  
månader äldre än min broder Björn. När pappa och mamma efter hans  
födelse ringde och gratulerade till nedkomsten fick dom höra, att han  
skulle heta **Jan Alfred**. Samma namn var tilltänt min nyfödde bror.  
Han döptes därför i stället till **Björn Alfred**



Bengt      Kajsa   Jan      Lars   Sten   Torsten

**Anna Armida Blomberg g. Nyman**

Den äldsta flickan i familjen Blomberg var Anna Armida född i Karlskrona den 3 september 1887.

År 1889 vid midsommartiden flyttade familjen Blomberg, med tre barn, Sanfred, Anna och Elsa till till Böle utanför Sundsvall.

Småsyskon kom i tät följd. Ivar 1890, Josef 1891 och Pontus 1892. Senare ytterligare två syskon Hulda och Nils.

Redan som liten fick Anna ansvaret för att passa småsyskonen. Det var nog inte så roligt alla gånger. Hon måste sätta sig i respekt, för att dom skulle lyda. Det var ingen tacksam lott som Anna fick. Elsa var bara ett år yngre, men slapp att vara huvudansvarig.





Som 18 åring måste Anna lämna det trygga hemmet för att ta sig arbete och bidra till familjeförsörjningen. Anna hade svårt att trivas och bytte ofta arbetsplats. Ibland var det någon släkting, som behövde hjälp och det var ju roligare.

En bidragande orsak till Annas rotlöshet var, att hon till skillnad från sina systrar icke hade någon fast käreste och således inget fast mål att se fram till. Att bli lyckligt gift var ju drömmen.

Väntetiden räknades som utbildning i husmoryrket. Anna var 40 år, när hon träffade sin utkorade

Efter att Anna och Nils träffades av Amors pilar vid nyåret 1926 blev de snart ett par. Vid midsommartiden kommer Nils Nyman till Spikarna för att träffa Anna, som var på besök hos sin bror och hans familj. Nils trivdes så bra och visade inga tecken till att resa därifrån, så broder Sanfred tyckte att det började bli opassande. Han erbjöd sig att arrangera bröllop i Viskan. Med Elin som värdinna blev det ett ståtligt bröllop



Gäster till vänster om brudparet:  
Hulda, Ragnar, Nils E. Fru Modig  
Mia Hagelin, Paul, Bengt, Elsa  
Karl-Ragnar, Kajsa

Till höger:  
Abel M., Lars, Sanfred, Elin  
Maggie, Pontus, Laila  
Lill-Emma

Lars, "Puttegubben" o. Laila var klädda i vita sjömanskostymer. Kajsa var tärna. Hon kommer mycket väl i håg den stora händelsen.

Efter bröllopfesten samlades de tre systrarna med sina äkta makar och barn ute på Spikarna. Mina morföräldrar Magda och Carl Brissman var på sommarbesök ute på Djuped, de fick också vara med till Spikarna.



1926

Laila och Karl-Ragnar

Vi voro jämngamla och träffades ofta som barn. Som vuxna blev det mera sporadiskt, men vi hade ett mycket varmt kusinförhållande



Från vänster:

Ragnar Nyman, Anna, Nils Edblad, Ragnar Mikaelsson, Maggie  
Vidare Paret Brissman, Hulda, Elsa                      Laila och Karl-Ragnar  
Bak kameran Pontus.

1956 kom jag och en arbetskamrat till Göteborg med båt från England och skulle resa norrut med nattåg samma dag. Jag hade på förhand skrivit till faster Anna och frågat om vi fick komma på besök. Vi blev synnerligen väl mottagna och blev bjudna på en finare middag på Trädgårdsföreningen.

Jag tror inte att jag träffade henne i levandrlivet efter det besöket, men jag skrev sedan till henne varje jul och fick vänliga brev tillbaka, skrivna med samma vackra handstil som Josef hade.

Anna led av svår astma, så hon och Nils levde ett stilla liv och reste sällan bort.

Fadern gav ton i laggen sig mellan lekens lärd i  
som  
säger) till 11-1/2 14. Heitens Luffe: den sedan en fram.  
till 1/2 14 där ni alla middag. Reddast förkomme celler.  
Kraft bra blev från Tappa i den, alla mödte  
den då kappas lika bra nu. Tappa är daktig  
Allt säga i lugga red förklarar jag er alla besvar.  
De kräkigt att komma är daktig. Det är väl i  
De vara för det när förklarar är gjakt, vill ni  
ett varit så förklarar. Inått av sig vara  
till home. Kärd Raggiv förklarar igen ser.  
Den den björn i rad gav ton. Anstas ma ni  
den i elakten, farten terdes i Tälje den apre-  
ierats i sin era fad dagen efter en jul. Hon  
ledv en r. k. Plk om ton kept ort i. Of.  
Calle den kallt orai ni Trau, ton skulle gipser  
i det skulle näst dröja länge innan ton ben  
ni igen. Det finns gott om krämpor. U. ä 2.  
nu är ni mocht i alle regner nu. Nu vill ni  
nåttad för alla ett i alla Cord Nytt li med  
Cord Kärd m. m. Nu en gång verk för det  
den den Seida. Tusen Kärd Låsinga till  
dig med familj förklaring  
Tack Anna i Färdens Nisk.



**Elsa Edblad**  
**f. BLOMBERG**



Elsa Elisabet  
f. 25-4-1889



Make:  
Nils Torsten Edblad  
f. 8-11-1889  
d. 12-12-1974

Barn:  
Karl-Ragnar  
f. 11-7-1923

Maka n:o 1  
Gull Oma Margareta  
f. 12-9-1926

Maka n:o 2  
Inger Birgitta  
f. 20-10-1934

Kerstin Elsa Margareta  
f. 29-5-1952

Eva Birgit Margareta  
f. 29-10-1955



Karl-Ragnar (Puttegubben)



I ungdomens vår

Elsa och kusin Ella från Amerika

Se nästa sida!





I e  
nov  
all  
o wa  
ight  
nfre  
t sh  
red  
er c  
nt d  
  
's B  
met  
nd c  
ack  
was  
  
all  
et  
e I  
  
twe  
and  
  
red

Sweden and we had four children, three boys and one girl. All are married and have two children each, so far. Orlin and Chester, my two oldest boys, live in New Jersey, about 20 mi. from New York City. I have been out there with them every winter since my husband died Dec. 6, 1947. Orlin said he'd like very much to hear from you if you should care to write to him. Jennie sent your letter to us out there so he read it. And we do thank you so very much for our fathers genealogy. I have often wished I knew something of my parents ancestors, mothers as well as fathers.

My third boy, Robert, lives at Mellen, Wis. about 40 Mi. from here and Dorothy lives in Ashland, 18 Mi. away. Dorothy and her family come home very often to see me and I spend much time with her too. We lived on a farm near here until my husband died. Three years later I sold it, as none of the children were disposed to take it over, and now I have bought a small home in the village where I spend my summers. My sister Emma and Conrad Tedlund, her husband, live near so I see them every day.

Perhaps you would like to know the ages of my children, - Orlin is 38; Chester 36; Robert 34; and Dorothy 31;

We've had so much rain in Northern Wisconsin this spring and the warm weather was so late in coming, but is finally here now. There have been so many storms to in our country recently, that have taken many lives. Most unusual.

Well, now my letter is getting so very long that I must stop. Do ask your parents to write to me; I read the Swedish language very easily and I can write it too, only it comes a little harder and slower to write than English, and if you could contact Elsa and Ivar tell them I should so like to hear from them.

Greet your family and your parents so very much from me. May Gods blessings rest upon all of you.

Sincerly and with love from your cousin  
Ella.

Would very much like to hear from you too, and soon if you can. E.J.

dr. Mrs J.A.Johnson  
P.O.B. 61,  
Mason, Wisconsin. U.S.A.



## Jägmästaren till sjöss



Elsa klädd till garden  
party Det  
strävsamma gamla  
paret  
Elsa som ung



På besök  
hos Edblads  
på Spikarna

Laila  
Björn  
Lars  
Torsten  
Kajsa  
Jan



Släktbesök i Svenstavik

**Från vänster: Björn Karl-Ragnar, Elsa, Lill-Emma, Maggie, Laila**

Till höger: Tekla Edblad med sina småflickor

Fotograf Erik Edblad bror till Nils E.

Lill-Emma Höglund var som en extra medlem av familjen Blomberg. När den lilla familjen i sin tid kom resande från Karlskrona fick de sitt första hem hos lill-Emmas föräldrar i Böle. Ett livslångt vänskap började. Emma som var ogift försörjde sig som sömmerska, men var också ofta i Viskan för att hjälpa Elin när det var sjukdom i familjen. På gamla dagar fick även farfar omvårdnad när Hulda hade ferie Emma var en självklar gäst vid alla högtidligheter i slakten, Hon besökte även mamma och mig när vi bodde på Luntmakaregatan i Stockholm

Svenstavik blev den yrkesmässiga slutstationen för jägmästare Nils Edblad. I många år bodde Edblads i en stor f. d bondgård som Domänverket disponerade i



Svenstavik. Kommunen omfattade en rik jord- och skogsbygd. När Elsa var nyinflyttad fick hon en diskret vink om att man väntade, att hon skulle invitera bygdefolket till kaffe. Hon blev ju lite paff och frågade: Hur många? Svaret var: Dom kommer allihop! Huset var stort, och det behövdes, det kom 150 st. Elsa klarade sitt eldprov med glans.

**Elsa älskade att  
bulla upp. För  
slakten var det  
en fröjd att  
komma på**

besök, det var en  
otrolig gästfrihet.  
Snäll och glad  
matchade hon sin  
mera  
tempramentsfulla  
make, som innerst  
inne var lika snäll  
som henne och

väldigt stolt över sin duktiga fru.

### **Svenstavik**

När pensionsåldern närmade sig måste Nils börja förbereda sitt nya boende, eftersom han måste lämna sin tjänstebostad. Han köpte en stor tomt i Svenstavik och ritade själv huset. Han fick ett avtal med Domänverket om att använda den stora hallen i 2:a våningen som kontor, de sista åren av sin tjänstetid. Nu blev det möjlighet att ägna sig åt deras gemensamma hobby: Trädgårdsskötsel. I den bördiga jorden tog det inte många år, att få till den renaste "Edens Hage" med bland annat ett stort jordgubbsland. Jag hörde en gång på en släkträff Elsa berätta hur Nils satt i ett slags tält och plockade bären och Elsa stod inne i köket och saftade. Produktionen var ansenlig. Elsa sa: Det är så roligt när det kommer nån på besök, att fråga : Får det lov att vara en **flaska** saft ?



### **Det nya huset i**

Till slut blev det tyvärr för strävsamt för det gamla paret. Karl-Ragnar bodde söderut och gjorde verkligen sitt bästa för att hjälpa föräldrarna, men avståndet var för långt. Lösningen blev att de i oktober 1969 flyttade till Hudiksvall, där de köpte en trevlig villa i Sandvalla. Det var ett lyckligt val. I november -69 firades 80-års dagen till Nils med ett gediget slätkalas. De gamla stortrivdes med alla unga släktingar i omgivningen och alla Pappas och Brittas gamla vänner. Nu blev det

kafferep och middagar för släkten. Trädgården fylldes med fina buskar och en flaggstång kom raskt på plats. Elsa och Pontus hade en liten morgonprat på telefon före resten av familjen vaknat. De spelade ofta mas och efteråt spelade Elsa så fint på piano.

De fick några trivsamma år tills Nils fick allvarliga hälsopågor. Han dog den 12 december 1974 av levercancer. Jag var med på begravningen som ägde rum i Sundsvall. Urnan sattes senare ned i graven i Oviken

I graven vid G:a kyrka vilar det gamla hedersparet tillsammans med sin älskade son Kalle



För Elsa var förlusten av livskamraten svår. Efter begravningen tog Karl-Ragnar henne med sig till sitt hem i Gnesta. Efter en tid insjuknade Elsa och blev 6.febr. inlagd på Nyköpings lasarett, var mycket svag efter blodförlust. Det var kritiskt, men Elsas tid var ej ute.

I oktober har hon fått en egen lägenhet i Gnesta och finner sig väl till rätta. På granntomten var en handelsträdgård, dit gick Elsa ofta för en blomsterprat. En stor upplevelse för henne var ett besök på operan i Stockholm. I maj -76 besökte hon Daretorp. Det gav mersmak.

Elsa överlevde Pontus, som dog 27 aug.1977. Inte förän 1981 var hennes livslopp slut 92 år gammal. De sista åren var hon starkt dement.

Karl-Ragnar fick en ond död, 62 år gammal dog han av en hjärntumör



Ivar



maka n:o 1

Lydia Gustafsson  
f. 6-11-1891  
d. 16-3-1923

**SVEN IVAR BLOMBERG**



Britta Elisabeth Lydia  
f. 23-3-1919

Gift med:

Folke Albin Johan Karlefors  
f. 20-11-1916

Göran Ivar  
f. 19-12-1943

Gift med:  
Gunilla Nord  
f. 21-11-1942

Malin Elisabet  
f. 1-9-1976  
son. 29-1-1978

son  
f. 23-1-  
d. 8-7-1

Inger Maria  
f. 4-11-1946

Gift med:  
Georg Andersson  
f. 6-3-1944

Jonas Ivar  
f. 29-11-1971  
son. 29-1-1978

Bertil Jo  
f. 3-3-195

Lasa Maria  
f. 29-4-1973



Ivar som nybliven  
student 1910

Mina kusiner Britta i Södertälje och Kajsa i Viskan var jämngamla och hade nära kontakt under uppväxten. Jag minns en gång vi var på besök på Spikarna alla tre och vi skulle sova tillsammans i gäststugan. Jag var 4 år yngre och bara barnet. Mina tonårskusiner hade tydligen många hemligheter, som inte var för mina öron, jag kände mig verkligen utanför, minns jag.

När vi växte upp blev åldersskillnaden inte så märkbar längre, och jag var väldigt stolt, när jag många år senare blev bjuden på Kajsas bröllop





Bröllop i Viskan mellan Karin Blomberg och Karl-Ivar Hjertman

Gäster från vänster : Jan, Ellen, Bengt, Laila, Torsten, Elin, Sanfred.

Brudparet, Brudgummens mor, Lars

Bakom brudparet: Ivar, Greta, Britta.

Längst bak till höger Karl-Ragnar

I början av 70-talet var jag på genomresa i Östersund, på väg till Hudik. Jag besökte då familjen Karlefors på Frösön, och Britta bjöd på en god middag. Nästan hela familjen var samlad, och det var visst ovanligt enligt Britta. Ett trevligt besök.

I många år pendlade familjemedlemmarna mellan Sverige och Etiopien. Där hade Folke en fin anställning, som konsulent hos kejsaren. De tillhörde den diplomatiska kretsen och hade många

privilegier. Britta och Folke var ett stiligt par och allt verkade att fungera bra

År 1974 firade mina 2 fastrar Elsa och Hulda gemensamt sina födelsedagar. Elsa blev 85 och Hulda 80. Festen hölls på Järvsö-Baden. Från vår familj kom pappa, min styvmor Britta och jag. Karl-Ragnar presenterade sin nya fru Inger. Vi var nog c:a 20 till bords. En oväntad gäst var Britta Karlefors. Det slog ned som en bomb, när vi fick höra att Folke hade funnit en annan och ville separera. Britta var då 55 år, och helt utan yrkeserfaring. Hon var mycket bitter. Det blev en svår tid för henne.

Dagen efter födelsedagsfesten var vi alla bjudna till Gun och Lasse på middag. Dom hade just inrett ett uthus på gården till festlokal. Åter en trevlig dag tillsammans med släkten.

## ***Brev från farbror Ivar,***

Söder

tälje 17/2 1977

*Kära Laila!*

*Som du blivit släktforskare och jag blivit ombedd att bidra med uppgifter angående tiden där pappas bok slutar skall jag meddela några uppgifter.*

*Efter pappas 60 årsdag åtog han sig inga stora arbeten. Han började känna sig äldre och bland arbetarna var det strejker för högre löner. Han köpte då en tomt bakom "Gymnastiken" och där byggde han en stilig villa, som han sedan sålde till en Sundsvallsbo. Sedan köpte han två tomter till, byggde villor på dem och sålde dem. Sedan köpte han Spikarna våren 1910, dit vi flyttade ut för sommarvistelse i början av juni. Vi trivdes där alldeles utmärkt. Sedan om åren for han ut ganska tidigt, satte potatis och ordnade för familjens utflyttning i juni månad*

*Efter mammas död 12/1 1915 skötte Elsa och Hulda hemmet till 1916 då Elsa gifte sig och lämnade hemmet. Då blev Hulda*

*husföreståndarinna till hon gifte sig 1922. Han tog då en hushållerska, som var kvar till pappas död 17/5 1925.*

*I fars testamente stod det, att vi skulle ha Spikarna kvar och kunna träffas där under somrarna. Alla kostnader som skatt och underhåll delades upp lika på syskonen. Som Anna Nils och jag ej kunde vara där under någon av de kommande somrarna, sålde vi våra andelar till de övriga syskonen. Vilka som sedan blevo ägare till Spikarna känner du redan till.*

(Anm. Första tiden disponerade Viskanborna stället. Senare löste Elsa och Nils ut de andra syskonen, men höll öppet hus för släkten. Under världskriget blev det problematiskt för Sorseleborna med bensinransonering och inskränkningar i tågtrafiken. Stället blev därför uthyrt några år. När senare Kajsa och Karl Ivar Hjertman övertog egendomen var huset i ganska dålig författning, men vid släkträffen 1994 kunde nästan 100 ättlingar efter Alfred och Emelia Blomberg konstatera att stället i dag, (med ytterligare 1 stuga), fortfarande är det paradiset som "Spikaröns konung" skapade för nästan 100 år sedan)

*Vad mig själv beträffar tog jag studentexamen 25/5 1910 sökte inträde till dåvarande veterinärinstitutet vid Karlavägen i Stockholm, kom in och började studierna där augusti 1910. Avlade vetkandidatexamen den 29/11 1913 och veterinär examen 12 sept. 1917. 1913 fullgjorde jag första militärtjänstgöringen vid Svea Livgarde i Stockholm från april till oktober 180 dagar, 1914 andra repetitionsövningen 1 månad jämte 1 månads mobilisering. 1915 krigstjänstgöring vid A4/5 i Östersund och 3 månader vid A5 i Uppsala. När denna slutade i november (reste jag genast till Rimbo) fortsatte och avslutade jag studierna för veterinärexamen 12/9 1917. På somrarna 1914- 15 och -16 uppehöll jag distr- vet tjänsterna i Nordmaling, Gnesta och Björkvik i Södermanland. I mitten av september till 12/2 -18 skötte jag distriktet åt en sjuk Rimbo veterinär till 12 febr 1918. Reste då till Södertälje och började där som privatpraktiserande veterinär 15 febr 1918. Alla dist - vet. tjänster i hela riket var då tillsatta. Fick genast mycket arbete. Hyrde ett rum Tonkällgatan 17. Maten dålig svår kristid. Resorna slutade först långt fram på nätterna o. lyckades i juni få hyra en lägenhet på 3 rum och*

kök som låg granne där jag bodde. Mager och trött gifte jag mig med Lydia Gustafsson, Uppsala midsommarafton 1918. Britta föddes där 24 mars 1919. Det var under den svåraste härjningen av Spanska sjukan, då vi alla tre svårt insjuknade, men lyckades så småningom tillfriskna. Lydia fick vid 3 års ålder en svår ledgångsinflammation och som följd av denna fel på hjärtklaffarna och led av sitt hjärtfel under hela sitt återstående liv. Vi fingo en son 23/1 –23, men han dog i kikhosta 8/7 –23. Båda ligga begravda i familjegraven i Uppsala. Där även Greta och jag skola ligga. Lydia var ofta sjuk, låg långa tider på lasarettet och dog 16/3 – 23. Hyrde en ny våning i samma kvarter 5 rum o. kök. Badhusgatan 14. Anna kom då till oss och skötte hemmet. **En ung trevlig man Nils Nyman kom till oss vid nyåret –26, blev mycket förtjust i Anna.** Nisse och Anna slutade hos oss i mitten av juni –26 och reste till Spikarna. De gifte sig i Viskan på eftersommaren. De kommo sedan till Göteborg, där Nisse fick en god anställning och hade det mycket bra. Nu äro båda döda. För att sköta om Britta och mig kommo två unga damer, systrar, Greta och Dagny Kronblad från Stockholm till oss Midsommartiden –26, som slutade med giftermål emellan Greta och mig 25/8 –27. Då kom lyckan till oss igen. Vi fingo vår son Curt, född 6/2 –29. Vi flyttade 1929 till Järnvägsgatan 7, stilig bostad på 5 r. o.k. , där vi bodde till 1/10 –34 då vi flyttade till vår inköpta nya villa i Östertälje, där vi fortfarande bo.

Det veterinära arbetet **har varit synnerligen hårt**, resor och arbete hela dagarna och ofta nattresor. Min mest betydande gård har varit A-B Laval's gård Hamra, 2 km från Tumba station med mellan 300 och 400 djur. Där började jag 15/5 –18 till 15/5 –75 således i 57 år då jag slutade såväl där, som på alla andra gårdar. **Fick ej köra bil på grund av närsynthet.** På Hamra hade jag också i många år föreläsningar på kvällarna mellan 7-9 för utbildning av ladugårdsförmän, **så gott som gratis.** Jag sysslade mycket med dräktighets- och sterilitetsbehandling, vilket hade till följd att jag under flera tiotal år fick arbeta på massor av avelsgårdar i mellansverige alla med 2-400 djur, även varmlodiga ston. Då gick alla söndagar åt, jämte någon eller några vardagar och vanligtvis med tåg. Semestrarna har varit få och korta. Så har mitt liv förflutit, Nu tar jag bara emot hundar och katter hemma i villan.

Trädgården, som jag älskar, fordrar mycket arbete och pengar. Rosorna, som vi ha över 200 stycken äro underbara vid blomningen, buskarna äro då också vackra.

*Du kan kanske taga med något av mina livsupplevelser icke kan det kanske vara av intresse att höra hur jag haft det i livet.*

*Mina varmaste hälsningar till Dig och Einar och lycka till med släktforskningen*

*Din vän Farbror Ivar*



Hela familjen Blomberg samlade i hemmet i Östertälje

/ Curt blev senare omgift med en brorsdotter till min styvfar Gustaf Sandström. Curt och (Kristina) ? voro bägge verksamma i restaurantbranschen (bl.a.Foresta)/

Två av mina ingifta fastrar hette Greta. Farbror Ivars fru var lång och ståtlig och kallades i släkten för ”Stor-Greta”. Änkan efter Nils var liten och nätt och omnämndes som ”Lill-Greta

## Brev från Greta

*Östertälje 7/6 –76*

*Kära lilla Laila!*

Sent omsider får du nu data på släkten härifrån. Jag hade inte alla data i huvudet, men har försökt att få allt med . Görans frus årtal vet vi ej. Har ännu ej träffat henne. Han har ju varit förlovad så många gånger med förtjusande flickor, som vi träffat och blivit god vän med, när han verkligen gifter sig, så behåller han bruden för sig själv.

*Här har småduggat i pingst. Vi har i alla fall tagit skogspromenader och insupit skogens alla underbara dofter.*

*Elsa har som Du kanske vet legat 14 dar på Nyköpings sjukhus, men fick komma hem på fredag. Hon är mycket trött och bräcklig. Hoppas att hon kan repa sig igen. Vi har båda varit krassliga. Ivar lunginflammation och jag efter ett fall. Halkade på en matta och föll pladask baklänges, men nu är vi bra igen, så där!?!*

***Britta har gått igenom en kurs (vuxen skola) 1 år med sikte på en kontorsplats och möjligheten att få något arbete är, att hon flyttar ned till Stockholm, där hon har kontakter Hon skall byta sin lägenhet mot en på Lidingön. Barnen äro ju vuxna . Bertil bor i Lund och Tobbe gör sin värnplikt och skall flytta ihop med sin Eva. Vi har sålt m.s. Cherie efter 44 år. Det blir nog lite konstigt att leva utan bil och båt. Få se hur länge vi orkar ha villan kvar. Får ta ett år i taget. Hoppas att Din man och Stein må bra. Stein är väl stor nu, jag tror inte jag har sett honom sedan 1959. Nu önska vi Er en riktigt trevlig sommar och hoppas att mitt släktpapper kan bli till någon nytta. Kära hälsningar till Er alla från oss i Östertälje. Tillgivna Greta.***

*Östertälje 17/2 . 77*

*Kära Laila!*

Tack hjärtligt för brev. Har nu fyllt i Curts födelsedatum och utökat klanens antal med Görans lilla Malin. Ivar har skrivit en lång historia, , men därav behöver Du väl bara ta med det vesentliga Några fotografier ha vi ej, bara dessa 2 passfoto. Ingiftas foto behöver ju ej vara med ,men för säkerhets skull sänder jag med mitt. Här nere har vi en snörik vinter.Hemskt!! Har f.n. mycket att göra med Lutherhjälpen Annars går livet i lugna invanda spår. Hälsa Din familj och stor kram, Tack för ditt stora arbete med forskandet. Vi . behåller och tackar för bilagan släktleden.

*Södertälje 1978*

*Kära Laila!*

*Hjärtligt tack för brev och släktregister. Vi fick så många. Vill Du ha dom tillbaka? Tack även för Pontus levnadsbeskrivning. Får vi behålla den. Jag skulle ha skrivit förr men gick och väntade på ett nytt barnbarnsbarn, som skulle anlant i jan. Och kom mycket riktigt den 29 jan. Vad han skall heta var inte riktigt bestämt men som andra*

namn skall han heta Ivar. Gunillas födelsedatum har jag också satt in, Likaså ändrade jag Ivars f.datum till den 19 aug. Annars var det rätt. Hoppas att allt är bra hos Er. Ivar var oförståndig alldeles efter nyår, då han gick in till Södertälje i motvind och snöstorm och efter det fick han svår andnöd, så ett läkarbesök var nödvändigt, men med medicin blev det bra igen. Däremot blev vi smittade med maginfluensa och det tog hårt på i synnerhet Ivars krafter. **I går hade vi Britta och Curt med fru här på middag och då överlämnade vi var sitt gåvobrev på vardera hälften i villan. Vi bo kvar här tills vi hittar en liten våning, som passar oss, och sen får dom sälja.** Vi orkar inte med hus och trädgård och Ivar är alldeles blind på högra ögat, men ser att läsa på vänstra ögat, men på håll ser han väldigt dåligt, så det är bäst att byta bostad innan han blir helt blind. Vi ha haft en oerhört dyster och mörk jan. Och i st.f. ljusare dagar verkar det som det går tillbaka och blir mörkare och mörkare. Vi talade alldeles nyss med Elsa. Hon väntade på en kamrer, som skulle hjälpa henne deklarerera. När jag får reda på vad Görans pojk heter, skickar jag ett meddelande. Sänder nu varma hälsningar och ett varmt tack för ditt trägna arbete med släktregistret.

Hälsa de Dina

Tillgivna Greta och Ivar.



*Josef Emanuel Blomberg*



*Josef Emanuel Blomberg*

*Född 15-10-1891*

*Död 12-5-1916*



*Josef*





# LARS PONTUS BLOMBERG

Lars Pontus Blomberg  
f. 15-10-1892  
d. 27-8-1977

Maka: 1  
Maggie Gunhilda  
Helena Brissman  
f. 30-1-1903  
d. 26-9-1976

Maka: 2  
Britta Linnea  
Svensson  
f. 3-9-1914

Laila Helena  
f. 9-10-1923

Maka: 1

Sture Robert Johan  
Borenus  
f. 18-1-1921

Maka: 1  
Marta Elisabeth  
Helena  
f. 8-5-1947

Maka:  
Erit-Marie Kristina  
Kästel  
f. 8-9-1949

Maka: 1  
Lars Robert  
f. 20-6-1972

Maka: 2

Einar Bernhard  
Schult Hegbom  
f. 21-12-1925

Maka: 1  
Stig Christian  
f. 6-1-1957

Ellen Alfred  
f. 5-7-1927

Maka:  
Ellis Viola  
Enquist  
f. 8-4-1930

Maka: 1  
Mats Stefan  
f. 11-9-1953

Maka: 2  
Lena Gunhild  
Maria  
f. 19-5-1956

Lars Sture  
f. 1-6-1942

Maka:  
Anna Kersti  
Sahlén  
f. 13-10-1949

Maka: 1  
Anna Maria  
Linnea  
f. 27-6-1973

Maka: 2  
Lars Erik  
Anders  
f. 7-9-1975

Lars Pontus  
f. 17-3-1946

Maka:  
Eva Gunnel  
Holm  
f. 1-5-1949

Maka: 1  
Eva Karin  
Linnea  
f. 27-6-1978

Maka: 2  
Marta Elisabeth  
f. 5-2-1978





~LAILA~  
.1932.



**Denna byst fick jag på min 50-års dag av min moster Hennie  
Brissman . När hon blev pensionär flyttade hon från sitt  
älskade Lappland till Uppsala för att komma närmare släkten.  
Hon var mycket konstnärlig och började på både målar och  
keramik-kurs. Skulpturen är formad efter minnet och gamla  
fotografier . Tyvärr blev hon senare svagsynt.**

1938 tog mina föräldrar  
ut skilsmässa.  
Omedelbart efter min  
konfirmation i  
Hudiksvalls kyrka  
flyttade mamma till  
Stockholm. Jag fick vara  
resefölje till Pappa på en  
rundresa i Norge. När  
sommarlovet var över  
flyttade Björn och jag  
efter till vårt nya hem på  
Mössebergsvägen 28 i  
Traneberg.  
Björn började i Alviks  
folkskola och jag 1:a  
ring i Bromma läroverk.



1941 gifte pappa om sig med  
Britta Linnea Svensson

1942 föddes Lars Sture

1946 föddes Lars Pontus



Pappa Pontus blev inkallad under kriget





Mina tre böder har blivit  
vuxna



**Laila 1946**

**Björn**



## Familjen Hjertman på besök på Djuped



**Djuped vårt kära barndomshem**

**1960 var det en släktträff på Djuped**



Från vänster:

Hulda, Ragnar, Ivar, Greta, Assistent, Britta, Elin, Nils, Sanfred,  
Pappa, Elsa. Till höger bak: Sture, Lars, Björn, Laila, Elisabeth, Lasse





Svågrar



Svägerskor



I avskedets stund





Sex av Carl och Vendela Modigs tolv barn, äldsta och minsta grupp på släkträffen i Finsvik på söndagen. Längst t. h. Gunhild, hustru till bankkassör Seth Modig. Bredvid honom hans syster Ester, David Modig, tobakshandlare i Skellefteå, hans hustru Irma, Naimi Modig, Carl Modig, ingenjör i Stockholm, Maja Barschan f. Modig.

## Pappas kusiner

Farfars äldre bror Carl behöll släktnamnet Modig. Han slog sig ned i Härnösand, där han blev en framgångsrik grosshandlare. Carls dotter Naemi var en ivrig släktforskare. Hon besökte bl.a. alla sina då levande släktingar i USA.

Min bror Lars "Chasen" bodde hos "Tant" Ester under sin studietid på sjömansskolan i Härnösand. Jag träffade henne en gång på Djuped, när hon berättade, att hennes mor Vendela född Amneus, dotter till en präst (?), var från Röros i Norge. Hon hade släkt där, men hade förlorat kontakten. En månad senare läser jag i Trondheims största tidning "Adressavisen" att den sista av hennes kusiner var död. Jag sände henne dödsrunan

Det finns fortfarande en bokhandel i Röros som heter Amneus

# Hulda Blomberg, gift Mikaelsson.



Hulda Emelia

f. 24-4-1894

d.

Make:

Ragnar Mikaelsson

f. 15-8-1896

d. 4-3-1960

I

Ingemar, Lennart

f. 5-11-1931

Maka:

Gerd- Ulla –Britt

f. 11-2-37

I

Susanne

f. 11-1-1964

Thomas

f. 17-2-1966

# Nils Alfred Blomberg



Nils, Alfred Blomberg  
 f. 23-1-1896  
 d. 7-10- 1932

Maka:  
 Margareta Holmblad  
 I  
 I

Berit Margareta  
 f. 30-11 1926

Yvonne Margareta  
 f. 26-9-1930

Make:  
 Arne Möller  
 f. 7-3-1925

Make:  
 Lars Malmsten  
 f.30-4 1931



Claes      Ulf      Fredrik  
 f. 23-9    f. 19-10    f.18-10  
 1950      1962      1971

Anders      Christina      Göran  
 f. 19-5      .f. 27-4      f. 1-2  
 1958      1960      1965





**Nils  
Blomberg**

**Studenten Nils**



